



Protestantse Gemeente
Schermer

Kerstavond 2020



Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 - 1669 - *De aanbidding der herders*
ets (10 x 13 cm) - ca. 1654 Rijksmuseum, Amsterdam



zang en begeleiding
voorganger
uitzending YouTube

Agnes Kauffman, Mary Koer en Piet de Wilde
ds. Marius Braamse
vanaf 22:00uur via het kanaal van de
Protestantse Gemeente Schermer,
www.pkn-schermer.nl

Orde van dienst

OPENING

- 1 Nacht is om de huizen heen,
dood is in de bomen,
straat is uitgestorven steen,
aarde moederziel alleen,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.

tekst Jan Duin

Jesaja 8: 21 - 23

- Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven.
Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God
vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal
heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht
overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen.
- 2 Hemelen en aarde slaan
dicht in vrees en dromen,
korte dagen breken aan,
niet te zien zijn zon en maan,
tot er licht zal komen
van al zo hoge.
 - 3 Wacht maar op de morgenster
met drie gouden kronen,
en al staat hij heind'en ver,
twintig eeuwen hopen er,
tot er licht zal komen
van al zo hoge.
 - 4 Niemand heeft genoeg aan brood,
want je leeft van woorden,
zij gaan verder dan de dood
en ze zijn de stille hoop
dat hij wordt geboren
als nooit tevoren.

Lied Midden in de winternacht

- 1 Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
- 2 Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
- 4 Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan;
herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam,
laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zegen

Lied Nu zijt wellekome

- 1 Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van also hoge, van also veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
- 2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
- 3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyrieleis.
- 4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand'.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

AFSLUITING

Bidden, stilte en gezongen Onze Vader

Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw.
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw.
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw.
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw.
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw.
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw.
Laat ons ook elkaar vergeven, maak alles nieuw.
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw.

tekst Jan Duin, muziek Joop Stokkermans

Jesaja 9: 1 - 6

Het volk dat in duisternis ronddoelt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Woord van welkom

DE GEBOORTE

Lied **Nacht van droom en van verlangen**

- 1 Nacht van droom en van verlangen
draagt het schemerlicht ternauwernood.
Onuitwisbaar groet verlossing
in de barensweeën van de tijd.
Onmismkenbaar moe gedragen
wijkt het duister voor het volle licht.

tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal

Lezing

Lucas 2: 1 - 20

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.'

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Toen de engelen waren teruggedaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Lied **Go, tell it on the mountain**

- refr Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.
- 1 While shepherds kept their watching
o'er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.
- 2 The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour's birth!
- 3 Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.

Overweging